

Brev F - Fra Collett til Heinrich Arnold Thaulow- A-1150-Gc-L0002-0006

Collett nevner i brevet at hun må være tilbake i Christiania i anledning av «Enkedronningens Ankomst», nærmere bestemt for å lede et møte i en forening av «Byens Damer». Dronningen må være Josephine, enke etter Kong Oscar 1. Josephine døde i 1876, men vi vet at hun besøkte Norge i 1874. Da vet vi også at en gruppe kvinner hadde samlet sammen midler til et fond som fikk navnet «Enkedronning Josephines legat for kvindelig uddannelse». Vi antar derfor at dette brevet ble skrevet i 1874.

Hvor godt enkedronningen og Collett kjente hverandre fra før, vet vi ikke, men i parentes kan det nevnes at da Collett dro ut på sin første store utenlandsreise i 1863 sendte hun henne et bidrag til reisekassen på 50 spesidaler.

/ 1 /

Christiania d 22^{de} Juni

Kjere Fætter Thaulow!

Modum er ikke for mig, ellers vilde det været en grei Sag at forene Nytte med Fornøielse og slaa mig ned til en Badekur der. Jeg skal senere til et Søbad. Men først vilde jeg gjøre en liden Forfriskningstur og min Hu drager mig til at gjense det deilige, friske, mig uforglemmelige St. Olaf Bad.

Det kan kun blive for nogle faa, høist 8 Dage, da jeg – desværre maa jeg sige – maa være tilbage til Enkedronningens

/ 2 /

Ankomst, da jeg skal fungere som Ordførerinde for en Forening af Byens Damer, og netop at Opholdet maa blive saa kort torde have sine Vanskeligheder med Logis. Det er derfor jeg beder dig, mein liebster Vetter, gjøre det muligt for mig at erholde et lille Rum i de Dage. Jeg længes efter alting paa Modum: Skoven, Fossen – Line, Familien, og det skal være meget interessant at høre hvordan I have havt det i Italien, og se de Sager Du har bragt med derfra. Onsdag haaber jeg sikkert at kunne være paa M. men beder dig dog skrive 2 Ord addresseret til Morgenstjernes i Drammen, hvor jeg vil finde dem.

Din særlig hengivne og forbundne Kusine

/ 3 /

Camilla Collett.

[Transkribert av Torjus Moland]